

Kindvriendelijke vakantie

Maziéras is een groot vakantieparadijs voor alle kinderen met een stoere speelschuur, een zwembad (verwarmd en omheind) en een kindvriendelijke binnenplaats.



De stoere speelschuur is een ideale plek voor groot en klein. Er staan loopfietsjes, een kast vol spelletjes en speelgoed, er hangt een groot krijtbord en er staat een tafeltennis en er is WiFi. Grenzend aan de speelschuur is een groot grasveld met trampoline en een schommel.

Niets moet alles mag!

Maak samen de mooiste **schilderijen**. Op woensdagmiddag zorgt Jacqueline voor schilderdoeken, verf, penselen en een kopje thee of limonade met een koekje. Doen jullie mee?



In het hoogseizoen, juli en augustus, is er de **super glijbaan** op de vrijdagmiddag. Buik glijden in het sop voor jong en oud.

Altijd lachen met Albert en de leukste actiefoto's voor je vakantie boek.

Samen **kleuren** en **knutselen** kan elke dag. Op de tafel in de 'buitenhuiskamer' staat een grote mand met potloden, stiften, papier, plakband, enzovoort. Iedereen kan en mag hier elk moment van de dag de mooiste creaties komen maken.

Gewoon lekker eten

De kinderen weten op de eerste dag direct vriendjes te maken. Tijdens de barbecue eten de kinderen samen aan een grote tafel. Een beetje onwennig in het begin, maar voor je het weet spelen ze met elkaar, terwijl de laatste patatjes nog op hun bord liggen.



In de ochtend word je wakker van de geur van **versgebakken broodjes** op eigen terras. De avond van te voren kun je bij Albert en Jacqueline doorgeven welke broodjes gewenst zijn. Komen de kinderen de mandjes terug brengen na het ontbijt? Dan krijgen zij van ons een koekje! Een feestje voor ons en zo leren wij de kinderen ook beter kennen.



Spelen tijdens het avond eten is bij ons toegestaan. Op de dinsdag- en donderdag avond is er de Table d'Hôtes, waar de kinderen samen aan een tafel zitten en vrij zijn om tussen de gerechten door te spelen. Zo kunnen jullie rustig genieten van het eten, het prachtige uitzicht en de ondergaande zon.

Frites met appelmoes? Welk kind is er niet gek op. Elke woensdag avond bezorgen wij 'Kip uit de oven' met frites, salade en appelmoes op jullie eigen terras. Lekker en makkelijk!

Favoriete uitstapjes met de kinderen

- Zwemmeer – St Estephé
- L' Aquarium du Limousin
- Kanovaren - Brantôme
- Klimpark – Nontron
- Velofietesen – Bussiere Galant.
- Grotten van Villars
- Karten, bowlen

MAZIÉRAS

Parijs is het nog vijf uur rijden naar Maziéras. Je komt dan in het topje van de Dordogne met eindeloze bossen en meertjes. Ons sfeervolle vakantie domein heeft vijf gîtes. De ruime vakantiehuizen zijn van alle gemakken voorzien en hebben elk een eigen terras met veel privacy. De binnenplaats is ideaal voor gezellige ontmoetingen aan de grote picknicktafel, onder de grote overkapping (de buitenhuiskamer) of s' avonds bij het kampvuur.

De vakantiehuizen op een rijtje.

Le Sapin; voor 8 pers. met vier slaapkamers.

Le Bouleau; voor 6 pers. met 3 slaapkamers.

Le Noix; voor 4/5 pers. met 1 slaapkamer en ruime mezzanine

Le Marronnier; voor 4/5 pers. met 1 slaapkamer en ruime mezzanine.

L' Olive; voor 2 pers. plaatsen van kinderbedje is mogelijk.

Hebben jullie nog vragen? Mail ons gerust info@dordognegites.nl